



**SPORTSERVICE
FLEVOLAND**

Sport in Flevoland

LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult maandelijks een pagina in FlevoPost. In de serie artikelen wordt de sport in Flevoland van alle kanten belicht. Er komen Flevolandse sporters aan het woord, aan sport gelieerde thema's worden behandeld en sportevenementen uitgelicht. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Rudi Tuijn, telefoon: 0320-251113 of via mail: info@sportflevo.nl www.sportflevo.nl

Topsportpas voor Flevolandse sporttalenten

Topsport Flevoland (onderdeel van Sportservice Flevoland) biedt topsporters en sporttalenten facilitaire en soms ook financiële tegemoetkomingen aan. Wil je als topsporter gebruikmaken van de faciliteiten van Topsport Flevoland? Vraag dan de digitale topsportpas aan. Voor wie is de topsportpas? Voor topsporters met een NOC*NSF erkende status of een Flevolands Talentstatus. Eén van de faciliteiten is het Flevolandse Talentfonds. Via het talentfonds kan je als topsporter subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een trainingsstage, een belangrijk sporttoernooi en/of medische begeleiding. Het gaat om incidentele extra uitgaven die jij als topsporter niet zelf of uit andere bronnen gefinancierd krijgt. Kijk voor meer informatie over alle faciliteiten op www.topsportflevoland.nl/faciliteiten



Fotograaf: Mo Klunder

In gesprek met...

Judoka Daniël Wassenaar

Als ik niet zou judoën, dan zou ik..
.. me helemaal richten op de Sambo sport die ik de afgelopen jaren meer ben gaan beoefenen. Sambo is een combinatie van Judo en Worstelen en lijkt erg op het oude Judo. In Nederland is Sambo nog maar een kleine sport, maar vooral in Oost Europa heel bekend.

Naast judo is mijn grootste passie..

.. mijn enthousiasme voor sport overbrengen op anderen. Ik vond vroeger sporten al hartstikke leuk en dan maakte het niet eens uit welke sport, ik deed altijd enthousiast mee. Nu doe ik als opleiding Sport & Bewegen en vind het geweldig om kinderen les te geven, ze enthousiast te maken en te motiveren om te gaan sporten. Daarnaast ben ik nu officieel judoleraar en heb mijn eigen groepen.

Het mooiste wat ik tot nu toe heb meegemaakt is..

.. de eerste keer dat ik een prijs op het NK haalde in 2014 (18 jaar - 50 kg). Ik was net een half jaar overgegaan naar een nieuwe gewichtsklasse omdat ik de vorige niet meer

kon houden. Het moment dat ik in de herkansing na anderhalve minuut een Ippon (vol punt) scoorde en daarmee won, voelde echt geweldig. Het jaar daarna werd ik 2e op het NK (18 jaar - 55 kg) en dit jaar onverwachts 3e van Nederland (21 jaar - 66 kg). Stuk voor stuk geweldige momenten.

Ik kom 's nachts mijn bed uit voor..
.. het weegmoment voor een wedstrijd. Als je moet afvallen voor een wedstrijd eet je meestal minder en soms bijna niks tot de weging. Ik

zou 's nachts mijn bed uitkomen voor een weging omdat ik daarna weer kan eten en drinken.

Mijn grootste droom is..

..om uiteindelijk een prijs te halen op een WK. Op dit moment probeer ik dat met Sambo waar ik geselecteerd ben voor het WK Junioren in Tblisi, Georgië in oktober. Daar een prijs pakken zou echt een droom zijn die uit komt. Na het WK zal ik weer nieuwe doelen moeten stellen, maar voor nu is dat mijn enige doel.

Flevoland Open International Judo Tournament

Zaterdag 30 juni organiseert judovereniging Shoganaï het Flevoland Open International Judo Tournament in Sporthal Het Dok in Dronten. Meer dan 600 judoka's uit binnen- en buitenland doen mee. De toegang is gratis en het publiek kan elke wedstrijd goed volgen via lcd-schermen bij iedere judomat. www.shoganaï.nl



In gesprek met...

Atlete Rianne Beuling

Als ik niet aan atletiek zou doen, dan zal ik..

.. waarschijnlijk een andere sport fanatiek beoefenen of een 'normaal' studentenleven lijden.

Het mooiste wat ik tot nu toe heb meegemaakt is..

.. twee keer deelnemen aan een interland waarbij ik voor Nederland uit mocht komen en ook in Nederlands tenue mocht lopen. En het winnen van een medaille op het NK Junioren afgelopen jaar.

Als ik voor één dag zou mogen ruilen dan zou ik ruilen met..

.. Dafne Schippers. Omdat zij denk ik gewoon een gaaf leven heeft. Hard trainen maar wel hele leuke/mooie wedstrijden in het buitenland, trainingskampen, bekendheid en genoeg geld, wat voor atleten best een uitzondering is.

Het meest bizarre dat ik in mijn sport heb meegemaakt is..

.. dat ik een paar jaar geleden tijdens het officieuze NK de starter geen 'klaar' had horen zeggen. Er werd toen geen gebruik gemaakt van boxjes per baan en ik zat in de buitenste baan, het verste van de starter af. Dus plotseling ging het startschot zonder dat ik in de goede positie zat. Ik heb de race toen niet kunnen lopen omdat ik al teveel tijd kwijt was aan de start.

Mijn grootste droom is..

.. naast gelukkig en gezond zijn, meedoen aan de Olympische Spelen. Deze zomer is het NK Junioren in Emmeloord, mijn thuisbaan dus. Superleuk om mijn juniorentijd af te sluiten met een NK in eigen stad. Mijn belangrijkste doel van dit seizoen is daar goed presteren en een medaille halen op de 100 meter horden.



Fotograaf: Reina Halman